

H 5 de antichrist

Luther heeft de duivel eens de aap van God genoemd. En die uitdrukking is terecht. De boze doet zijn uiterste best om het werk van God zo veel mogelijk te evenaren. Hij wil aan God gelijk zijn. Hij kan het niet verdragen dat God de Heere wordt vereerd, want die eer gunt hij alleen zichzelf. Hij is er voortdurend op uit om zo veel mogelijk volgelingen te krijgen. Daarom voert hij een voortdurende strijd tegen het koninkrijk der hemelen. De satan bootst op allerlei mogelijke manieren het werk van God de Heere na. Zoals we spreken van een drieënig God, de Vader de Zoon en de Heilige Geest zo kunnen we in zekere zin ook spreken van de drieenheid van satan. God de Vader vinden we terug in de persoon van de grote draak waarover gesproken wordt in Openbaring 12. God de Zoon vindt zijn tegenpool in het beest uit de afgrond of de antichrist genoemd. Maar de satan probeert ook de Heilige Geest na te bootsten en dat doet hij door middel van het beest dat uit de aarde opkomt. In zijn optreden staat satan maar een wens voor ogen. Hij wil een volk krijgen, dat het tegenbeeld is van de algemene christelijke kerk. Als hem dat gelukt is zijn wens vervuld. Dan is hij de Heere in alles gelijk en is hij op een lijn te stellen met God. Zijn anti-God beweging is zo oud als de mensheid. In die eeuwenlange strijd maakt de boze ook gebruik van mensen. Ze zijn een willoos instrument in zijn hand om zijn doel te bereiken. Hun macht is echter wel gebonden en beperkt. In het laatste der dagen zal hij zijn haat tegen God concentreren in een persoon, de antichrist, een dienaar van satan met bijna onbeperkte macht. Zijn gedrag lijkt in veel opzichten op dat van Christus. Het is de grote imitator van de Heiland en Zaligmaker der wereld en zijn optreden blijkt niet zonder succes. Zoals de Heere Jezus aan het kruis een dodelijke wond ontving en later uit de dood herrees, zo wordt ook de persoon van de antichrist ook ten dode toe gewond en ook hij geneest. De gevolgen van dat wonderlijk gebeuren zullen niet uitblijven. Zoals velen zich voor Christus hebben gebogen omdat Hij de dood overwon, zo zal op een enkele uitzondering na de gehele wereld het beest aanbidden en vereren als een god. Maar al lijkt het erop dat dit beest oppermachtig is en over Gods kerk zal triomferen, eenmaal moet het toch eenmaal het onderspit delven en zal God definitief zegevieren over de vijand. In dit hoofdstuk willen we nader stilstaan bij de persoon en het werk van de antichrist.

* 5.1 de aard van de antichrist

De naam zegt ons al precies wat hij is. Anti betekent immers in de plaats van of tegenover. En dat doet hij ook. De antichrist stelt zich tegenover alles wat van Christus is. De trekken van het beeld van de antichrist vinden we terug in iedere gode vijandige wereldmacht, of het nu Babel is, Assur of Rome, of welke naam we er in onze moderne tijd ook aan mogen geven. Alles wat er op uit is om de macht van Christus te breken wordt beheerst door een antichristelijke geest. Daarom kan de apostel Johannes ook schrijven in zijn brief dat de antichrist reeds aanwezig is in de vele antichristen die er in het heden al zijn.¹ Maar dat neemt niet weg dat in het laatste der dagen die antichristelijke houding zich zal openbaren in een persoon, een mens van vlees en bloed, die met recht de naam antichrist draagt. Het woord van God typeert hem als de wetteloze of goddeloze,² de grote plichtsverzaker, of de grote tegenstander³, die

¹ I Johannes 2:18

² Jesaja 11:4, II Tessalonicensen 2:8

³ Daniel 11:36; II Tessalonicensen 2:4

het werk van God loochent en ontkent dat Jezus de zoon van God is en de mensheid wijs - maakt dat Christus niet terug zal komen op de wolken des hemels.⁴ In het laatste Bijbelboek wordt ons het beeld van deze satanische figuur getekend. Johannes ziet een beest opkomen uit de zee,⁵ en daarmee wordt de volkerenwereld bedoeld. Het heeft zeven hoofden en tien hoornen en op zijn hoornen zijn tien koninklijke hoeden, het duidt op een volheid van kracht en macht tegenover God en de wereld. Zijn macht is totalitair, dat wil zeggen ze strekt zich uit over het hele menselijk bestaan, zowel politiek, cultureel en economisch. Deze persoon heeft dus alle zeggenschap over het leven, waar ook ter wereld. En wanneer een persoon het heft in handen heeft krijgen op den duur alleen zij die achter hem staan een plaats in de maatschappij. Wanneer we letten op de tijd waarin wij leven dan vragen we ons af of de contouren van dat ene rijk met die ene heerser aan het hoofd niet reeds te zien zijn. Immers Europa wordt een, Duitsland heeft zich reeds verenigd, het ijzeren gordijn bestaat niet meer. Oost en west zoeken elkaar om wereldvrede te bereiken. Zo gaat het in de grote wereld van de politiek. Maar ook op kerkelijk gebied zien we dezelfde tendens. Ook daar zoekt men naar eenheid. Kerkgenootschappen trachten zich te verenigen. Protestanten zoeken contacten met Rome. Er worden gesprekken gevoerd met de verschillende wereldgodsdiensten. En hoe de afloop van dit alles zal zijn weten we niet, maar er is in onze dagen een zoeken naar eenheid op allerlei gebied. Zijn het wellicht voorboden die ons wijzen op die ene grote maatschappij zonder grenzen, die geregeerd wordt door een persoon met een schier onbegrensde macht? Wanneer dit de uitwerking zal zijn van het wereldgebeuren in onze dagen hoeven we er niet vreemd van op te zien. Het zijn geen zaken die onaangekondigd komen. We kunnen het weten, want de Bijbel spreekt erover in duidelijke taal. Heel onze maatschappij zal in korter of langer tijd uitgegroeid zijn tot een wereldrijk, met een leider aan het hoofd, met een totalitaire macht. Het beest dat uit de zee opkomt ontvangt zijn kracht van de draak, daarmee wordt de satan bedoeld en het ontvangt grote macht, waarmee het de massa's weet te verleiden. Het beest beschikt over gaven waardoor het ieder volk aan zich weet te onderwerpen. Het weet de mensen wel aan zich te binden door zijn geweldig reclameapparaat. Zo oefent hij zijn sociale macht uit. Op de hoofden van het beest dat uit de zee opkomt was een naam van godslastering en het opent zijn mond om Gods Naam en zijn tabernakel te lasteren. Dat is zijn diepste motief. Hij verzet zich tegen God en Christus met alle kracht die er in hem is. Daarom wordt hij ook wel de mens der zonde genoemd of de wetteloze. Zodoende staat zijn wetgeving ook haaks op de tien geboden des Heeren. En wanneer zijn macht zich over de gehele aarde heeft uitgespreid heeft dat voor hen die de Naam des Heeren vrezen enorme gevolgen. Hun leven staat haaks op dat wat het beest van hen vraagt. In onze tijd zijn er op elk gebied wel anti-christelijke tendensen te bespeuren. Maar toch is er nog vrijheid van godsdienst. Er mogen nog kerkdiensten worden gehouden. Er is nog een zekere rem op de uitoefening van het kwaad. De antichrist heeft zich nog niet geopenbaard in zijn volle kracht en macht. Om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen⁶: "de verborgenheid der ongerechtigheid wordt nog tegengehouden." Dat gebeurt door de weerhouder, anders gezegd door hem die het tegenhoudt. Om de betekenis van dit begrip te verstaan kunnen we het beste denken aan wat we lezen in Openbaring 20, waar gesproken wordt over de binding van satan door Christus die de duivel overwonnen heeft. Het is de Heere Zelf, Die in onze

⁴ I Joh.2:18, I Joh.4:1 en II Joh.7

⁵ Openbaring 13:1-10

⁶ II Tessalonicensen 2

dagen de uitbarsting van de goddeloosheid nog tegen houdt. Maar aan het einde der tijden trekt God Zijn hand terug. Dan laat Hij de rem los en gaat het in vliegende vaart naar de afgrond.

* 5.2 de propaganda van de antichrist

De antichrist wordt in zijn beweging gesteund door de valse profeet. We vinden hem getekend in de figuur van het tweede beest dat we aantreffen in Openbaring 13⁷. Het is het beest dat uit de aarde opkomt, dat wil zeggen dat dit beest voortkomt uit de mensheid. Er is in zijn hele verschijning iets tweeslachtigs. Uiterlijk ziet het er niet zo afstotend uit als de twee vorige dieren, de draak en het beest dat uit de zee opkomt. Het heeft iets boeiends, iets dat ons ook wel aanspreekt. Het heeft namelijk twee hoornen waardoor het sprekend lijkt op het Lam dat ook twee hoornen draagt. Dit beest is tot geweldige dingen in staat. Het laat een beeld maken van het beest uit de zee. En daar blijft het niet bij. Als dat beeld klaar is weet de valse profeet het tot leven te brengen. En tot verbijstering van de omstanders begint het te spreken. Dat maakt indruk op de mensen. Dit is immers iets abnormaals en bovennatuurlijks. Hier is de satan in het bijzonder wel bezig als de nabootser van God. En het is niet zonder resultaat. Vol bewondering vergaapt zich heel de wereld voor dit sprekende beeld en zal er voor buigen. Men komt onder de indruk en zal verbaasd zijn over het succes dat er werd bereikt. Maar zo onschuldig als het op het eerste gezicht lijkt is het niet. Er zit iets anders achter. Goed beschouwd is dit wonder is niet de danken aan menselijk vernuft. Deze wereldmacht verleent zijn kracht aan de draak, er zijn buitengewone demonische en occulte krachten aan het werk. De boze zelf zit er achter. Door dit staaltje van wetenschap en techniek zal de verering van de antichrist heel algemeen worden.

* 5.3 de macht van de antichrist

Niet iedereen zal de persoon van de antichrist als een god aanbidden. Er zullen door Gods bewarende hand nog enkele gelovigen zijn die trouw blijven aan Christus. Zij zullen pertinent weigeren om aan deze afgoderij mee te doen. Maar hun getal zal wel steeds kleiner worden. Want als het levendgemaakte beeld gaat spreken roept het op om allen te doden die hem niet als een god aanbidden. Om zijn tegenstanders om te brengen zal hij geen enkel geweld toepassen, maar het wapen van de boycot gebruiken. Iedereen krijgt een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd. Het is een soort belijdenis, waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat men zich met heel zijn persoon zal inzetten voor de verheerlijking en de aanbedding van het beest. En wie dat teken niet draagt, wie zich niet leent voor de aanbedding van het beeld, mag niet meer kopen of verkopen. Alleen met het teken van het beest op je voorhoofd of op je rechterhand mag je nog kopen en verkopen. Zo worden de ongehoorzamen op den duur wel uitgeschakeld. Ze kunnen in geen winkel terecht. Ze kunnen geen voedsel en kleding meer komen. Ze moeten zelf maar zien hoe ze in het leven zullen blijven. Met deze bepaling die gezien de uitgebreidheid van de macht wereldwijd zal zijn, is de cirkel gesloten. Daar leven we naar toe. De voorboden kondigen zich reeds aan. Denk bijvoorbeeld maar aan de zondagsheiliging. Steeds meer bedrijven gaan uit economische motieven over tot het draaien van zeven dagen per week. Er wordt in ploegendienst gewerkt en het kost je je baan als je de dag des Heeren nog in ere wilt houden. En hoe meer bedrijven er fuseren, des te

⁷ Openbaring 13:11-20

moeilijker zal het worden voor hen die vast willen houden aan de geboden des Heeren. Zulke gevallen zijn voorboden van een toekomst waarin het de algemene regel zal worden dat niemand kan kopen of verkopen dan die het merkteken draagt van het beest. Niemand wordt in het rijk van de antichrist gedood om zijn geloof. Maar wanneer we de staat met haar bestel niet willen erkennen, wanneer we haar wetten terzijde schuiven dan hoeven we ook niet te rekenen op haar hulp. Wanneer we ondanks alle machtsontplooiing van de wereldmacht toch aan God willen vasthouden, dan moet Hij ons ook maar helpen. Maar de staat geeft niets meer. En zo worden vele en vele kerkgangers verleid en kiezen ze bakzeil. Want een mens moet tenslotte toch leven? En zo verkiest men voor het leven de dood. Maar zij die de Heere mogen kennen door een oprecht geloof kunnen niet meegaan. Zij houden stand, want God houdt hen vast. Ze worden verdrukt en geplaagd door de honger. Wanneer ze aangewezen waren op zichzelf dan zouden ze bezwijken. Maar Christus Zelf bewaart hen door de verdrukking heen voor het koninkrijk Gods.

* 5.4 het getal van het beest

Behalve een naam heeft de antichrist ook een getal: 666.⁸

Wat dit getal precies betekent is ons niet bekend. In het verleden is dikwijls genoeg geprobeerd om een sluitend antwoord te geven. Allerlei staaltjes van rekenkunde zijn daarbij toegepast. Ik noem twee voorbeelden. De letters van het alfabet werden in het verleden ook wel als cijfers gebruikt. Dat gebeurt nu nog bij de romeinse lettertekens. De I is het getal 1, de V is 5; de X is 10; de L is 50; de C is 100 en de D 500, De rest van de letters heeft geen getalswaarde dus die hebben een waarde van 0. De paus heet in het latijn VICARIUS FILII DEI (letterlijk vertaald : de plaatsvervanger van de Zoon van God. Vervang je de letters door de cijferwaarden die die letters hebben (5,1,100,0,0,1,5,0,0,1,50,1,1,500,0,1,) en je telt die bij elkaar op dan kom je op 666. Tijdens de tweede wereldoorlog kwam men uit op Hitler. Men begon bij de letter a. Die had een waarde van 100, b 101 c 102 t.e.m z dat de waarde 125 heeft. En het klopte precies, Hitler (107,108,119.111,104,117) leverde in totaal 666 op. En het bewijs was geleverd. Hitler was overduidelijk de persoon van de antichrist. Met enig kunst- en vliegwerk kun je zo ook uitkomen bij Nero, Napoleon of Calvijn, Het is maar net wat je zelf graag wilt. Het is wel zeker dat er achter het getal 666 een naam schuilgaat. Maar hoe die naam luidt weten we niet. Laten we maar niet overgaan tot wilde speculaties want dan zijn we zeker op een verkeerde manier bezig. Dat is zeker niet de wijsheid waar het laatste vers van Openbaring 13 het over heeft. Laten we maar wachten tot de Heere God het ons Zelf zal verklaren. De laatste fase van de eindtijd waar het in Openbaring 13 over gaat moet nog komen. Wanneer de Heere het nodig acht zal Hij het ons wel duidelijk maken wie er wordt bedoeld. Al weten we niet precies de betekenis van het wonderlijke getal 666, toch is er wel dit van te zeggen wat we vonden in een oude verklaring. Wat we daar lezen is vol troost en bemoediging voor de kerk levend in het laatste der dagen. De drie zessen zijn heel machtig. Dit getal geeft aan dat werkelijk alle krachten van het aardse leven zijn aangewend, alle gaven zijn gebruikt, en alle volken verenigd. Niets is onbeproefd gelaten. Heel de satanische drieenheid wordt ingeschakeld om God te evenaren. En er is heel wat bereikt, men is ver gevorderd. Men is gekomen tot drie maal zes 666. Maar hoezeer de boze God ook nabootst, het komt nooit tot 777. En zeven is het getal van de volheid. Welke hoogte de antichrist ook bereikt, het blijft wel eens mensen getal. Het blijft in de sfeer van de vergankelijke dingen. Het komt nooit tot het getal van de Allerhoogste God. De kracht van de boze reikt ver, maar ze komt nooit tot het goddelijke en het volmaakte. Hoe geweldig het ook schijnt, hoeveel mensen er ook van onder de indruk komen, het is beperkt, eindig, menselijk. Het machtige wereldrijk lijkt heel wat te zijn, maar het is menselijk. Het brengt niet het ware geluk en het zal niet blijvend bestaan. Let op zijn getal. Zes zes zes. Aarde aarde aarde. Zonder God, zonder de enige ware rust.

* 5.5 de bewaring van Gods kerk

⁸ Openbaring 13:18

Met al zijn listen en aanslagen zal het de antichrist toch niet lukken om Gods werk ongedaan te maken. Hij heeft geen vat op de verlorne kerk des Heeren. Al komt ze in de smeltkroes terecht, al wordt het leven onmogelijk gemaakt. Al mag de hel vrij woeden, God Zelf houdt Zijn kerk in stand. De poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Niemand zal de Zijnen kunnen rukken uit de handen van God en Zijn Christus. De satan kan hun lichamen beschadigen en hij zal het ook zeker doen. Maar hun zielen niet. Die blijven bewaard in de dag van de verdrukking. Wanneer het offer van Christus ons geldt en we zijn eigendom zijn, dan mogen we weten dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van Zijn liefde. Dan zullen ook alle dingen medewerken ten goede degenen die Hem liefhebben, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. Dan zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Alleen zij, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens des Lams krijgt satan blijvend in zijn macht. God bewaart Zijn kinderen en brengt hen door alle droefenis en vervolging heen veilig thuis. Er komt een tijd dat allen die Christus niet kennen de antichrist zullen aanbidden. Dan zal de enige keuze zijn Christus of de Antichrist. Dan zal men zich geheel en al aangewezen weten op de satan of, niets hebben buiten het vertrouwen op God. Juist zo komt de scheiding, die God wil volkomen openbaar. Zo wordt de oogst van deze aarde rijp en kunnen koren en onkruid van elkaar gescheiden worden. Juist daarom wordt door God de macht aan de antichrist gegeven. Zo bereidt hij zelf als een instrument in Gods hand het uur van het oordeel voor. De macht die hij uitoefent heeft hij niet van zichzelf. Die wordt hem gegeven. Die ontvangt hij van God. In de beschrijving van het visioen van het beest dat uit de aarde opkomt horen we Johannes herhaalde keren zeggen: "Hem werd gegeven." Ook door het handelen van de antichrist volvoert de Heere zijn goddelijk plan. Het lukt de boze niet om de vaste lijnen van Gods raad om te buigen. Ondanks zijn haat jegens God werkt satan er zelf aan mee om Gods plannen ten uitvoer te brengen. Het lijkt erop dat de boze triomfeert. Zij die het weigeren om een knieval voor hem te maken worden vervolgd en komen om. De schijnbaar zwakken worden door de schijnbaar sterken gedood. Toch zijn het de zwakken die overwinnen in deze ongelijke strijd. En dat niet door eigen kracht of geweld, maar door de Geest des Heeren. Hun lijdzaamheid des geloofs brengt hen in de hemel, waar hun geloof overgaat in aanschouwen. Zo dient al de macht van de antichrist er ten slotte slechts voor om Christus Jezus in al de zijnen te verheerlijken. Het brengt hem geen gewin, zij gaan ten hemel in en erven koninkrijken.

* 5.6 het einde van het rijk van de antichrist

Het rijk van de antichrist wordt ook wel Babylon of Babel genoemd. Het wijst ons op de torenbouw van Babel, in het dal van Dura. Daar vinden we al iets van de strijd tussen het rijk van de duisternis en het rijk van het licht, het koninkrijk van de satan en het koninkrijk Gods. Die strijd bepaalt het wereldgebeuren de eeuwen door. Op de laatste bladzijden van de Bijbel wordt het rijk van de antichrist Babylon de grote hoer genoemd. Ze zit aan vele wateren. Ze heeft vele volkeren verleid en laat over heel de wereld haar invloed gelden. Ze is dronken van het bloed der heiligen. Ze heeft de kerk te vuur en te zwaard vervolgd. Aan het einde der tijden verenigt de grote heerser der wereld alle volken der aarde. Ze trekken op om te strijden tegen God en Zijn Christus. Maar in het Armageddon der volken wordt de nederlaag geleden. Ondanks de geweldige legers kan het rijk van satan de overwinning niet behalen. Het koninkrijk der hemelen triomfeert. Het Lam zal overwinnen en die met Hem zijn.⁹ Hoe machtig Babylon ook was, hoe veel aanbidders het bezat, het wordt omver geworpen en het zal niet meer zijn. Alle geslachten der aarde zullen over zijn val rouw bedrijven. De valse profeet die zoveel aardbewoners heeft verleid, wordt in de poel geworpen die eeuwig brandt van vuur en sulfuur. Dat is het einde van alle wereldmacht, hoe hoog ze zich verheft. Welke pogingen ook worden ondernomen om het werk Gods ongedaan te maken, het loopt toch uit op de grote dag des Heere waarin zal blijken dat Christus Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Aan Hem Die de Koning is van Zijn kerk is de overwinning.

⁹ Openbaring 17:14